

Παρουσίαση Ποιητικής Συλλογής

"Απ' το λαούτο στο ψαλτήρι "

Κου Μαργιόλα Ηλία

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2023-17:30

Φάρος Τυφλών της Ελλάδος

Πρόγραμμα Εκδήλωσης:

- Έναρξη-καλωσόρισμα
- Ύμνος της χαράς-Μπετόβεν-Κιθάρα: κος Κώστας Τσιμπίδας
- Άνοιγμα εκδήλωσης-Χαιρετισμοί
- Σύντομο βιογραφικό του δημιουργού, κου Ηλία Μαριόλα
- Απαγγελία του ποιήματος: «Με το τελευταίο σπύρτο» από τον κο Μάνο Τσιλιμίδη
- «Αθανασία» του Μάνου Χατζηδάκη-Κιθάρα: κος Κώστας Τσιμπίδας & Τραγούδι: η κα Μαρία Γεωργακαράκου
- Λίγα λόγια για τον δημιουργό από την κα Ειρήνη Δερμιτζάκη
- Απαγγελία του ποιήματος: «Οι εισβολείς» από τον κο Μάνο Τσιλιμίδη
- Απαγγελία του ποιήματος: «Σταματήστε εδώ» από την κα Γωγώ Λούζη-Ρουκουτάκη
- Λίγα λόγια για τον δημιουργό από την κα Βιβή Τσαβαλιά
- «Ας ήσουν» (Μουσική: Κώστας Κοσμίδης-Στίχοι: Ηλίας Μαργιόλας)
- Απαγγελία του ποιήματος: «Αυτός ο κόσμος μικρή μου» από την κα Βιβή Χριστοδούλου
- Απαγγελία του ποιήματος: «Δεν φοβάμαι τις ρωγμές μου» από την κα Εύη Ασλάνογλου
- «Τσάμικος» του Μάνου Χατζηδάκη. Τραγουδούν: κα Μαρία Γεωργακαράκου και κος Κώστας Τσιμπίδας
- Απαγγελία του ποιήματος: «Πάμε να φύγουμε» από τον κο Ηρακλή Στρούγκη
- Απαγγελία του ποιήματος: «Το μεγάλο ταξίδι» από την κα Γωγώ Λούζη-Ρουκουτάκη
- Funiculì Funiculà - συνθέτης Luigi Denza, στίχοι Peppino Turco. . Πιάνο: κα Μαρία Γεωργακαράκου & Τραγούδι: κος Κώστας Τσιμπίδας
- Απαγγελία του ποιήματος: «Ένα χέρι υψωμένο» απαγγελία από την κα Βιβή Χριστοδούλου
- Απαγγελία του ποιήματος: «Ένα παιδί ρωτάει» από τον κο Ηρακλή Στρούγκη
- «Αυτός ο κόσμος με φοβίζει» (Μουσική: Κώστας Κοσμίδης-Στίχοι: Ηλίας Μαργιόλας)
- Απαγγελία ποιημάτων από τον δημιουργό, κο Ηλία Μαργιόλα-Κλείσιμο της εκδήλωσης